

**Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."**

**November 2018**

Dit zal een bijzondere nieuwsbrief worden omdat meerdere personen hierin aan het woord komen.

### ***Jij gaf mij mijn benen terug***

Op mijn verjaardag mochten kinderen als ze het wilden iets tegen mij komen zeggen. Veel kinderen kwamen naar voren. Erka vertelde het volgende: "Toen ik nog een kleine jongen was vond de politie mij op straat en bracht me naar het identificatiecentrum. Daar was ik meer dan een jaar. Ik kreeg bijna geen eten en de grote jongens spuwend op mijn eten en aten het dan op. Ik was zo zwak dat ik niet meer kon lopen. Toen kwam jij en uit al die kinderen nam je mij mee. Ik kwam in een heerlijk huis. Kreeg lekker eten maar het belangrijkste was: "jij gaf me mijn benen weer terug ". Doordat ik sterker werd kon ik weer lopen. Ook nam je later mijn beide broers op in de organisatie. Toen één van hen naar het ziekenhuis moest was ik niet bezorgd want jij zorgde ook in het ziekenhuis voor hem." Wat een prachtig verjaardagscadeau!! Corry.



Erka toen en nu.



Medaille winnaar schaken

### ***Deze zomer was een groep Nederlanders in Mongolië.***

Hier volgt het verslag van Joy Stok, één van de Mongoliëgangers:



*10 juli was het zo ver. Wij vertrokken met een enthousiaste groep naar Mongolië om o.a. één van de fosterhomes op te knappen.*

*Eindelijk konden wij het land en de kinderen zien waar wij zo vaak over gehoord hadden door middel van het werk van Asian Foundation. En wat een belevenis was het!*

*De kinderen kampeerden op het platteland ver buiten de stad en daar ging onze reis eerst heen. Het laatste stuk naar het kinderkamp moesten we op ossenkarren de rivieren oversteken. Dit was een spannende ervaring! De ontvangst door de kinderen was geweldig. Zoveel blijde gezichten. Ze hadden zelfs een welkomstlied in het Nederlands ingestudeerd en vol enthousiasme zongen ze ons toe. Onze dagen met hen vlogen voorbij.*

*'s Morgens vertelden we verhalen en 's middags deden we allerlei activiteiten. Daarna gingen we weer naar de stad waar we één van de fosterhomes hebben opgeknapt en dat bleek een hele klus te zijn. Ook gingen we nog naar Kharkhorin, 7 uur rijden van de hoofdstad vandaan, waar wij het nieuwste kinderproject konden bezoeken. Ook daar hebben we een programma met de kinderen gedaan. Het was zo bemoedigend om te zien hoe de kinderen, die ondanks een slechte start in hun jonge leven, met zo veel blijdschap en enthousiasme in het leven staan. De liefde en zorg naar elkaar toe was indrukwekkend. Onze bewondering gaat uit naar Corry en de "moeders" die dag en nacht voor hen klaar staan.*



Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft iemand de vierdaagse in Nijmegen gelopen en velen hebben hem hiervoor gesponsord. Van dit bedrag hebben we twee mooie stenen gers kunnen bouwen op het platte land waar de kinderen de hele zomer heerlijk hebben genoten.

In de winter is er zoveel luchtvervuiling dat de kinderen voor ten minste één maand niet naar school en ook niet naar buiten mogen.

Deze maand willen we de kinderen naar de gezonde lucht van het platte land brengen. Er moet daarom wel een toilet gebouwd worden met een septic tank. Kosten: 2000 euro. Helpt u ons mee zodat we dit toilet kunnen bouwen?



Vanwege de erge luchtvervuiling in de winter kregen alle kinderen en werkers een masker met een verwisselbare filter van de Kingdom Faith southwest kerk uit Engeland. Iedereen was hier erg blij mee!

*“Hallo, ik ben Hongoroo en manager van Mongolian Children Foundation in Mongolië.*

*Ik werk met o.a. Regeringsfunctionarissen en dat is werkelijk een uitdaging want er zijn geen blijvende wetten en reglementen in Mongolië. Ook zijn het iedere keer andere personen en dat maakt het werk extra moeilijk.*

*Een van de dingen die we elk jaar weer tegenkomen is onze jaarlijkse toestemming te krijgen voor onze organisatie. Dit jaar was het heel moeilijk en er werd zelfs bedreigd met het sluiten van de organisatie. Ten einde raad besloten Corry en ik om enkele inspecteurs te gaan bezoeken en zo hadden we een ontmoeting met de directeur en inspecteur van de kinderbescherming. Zij hadden allerlei vragen en Corry vertelde over haar werk in Mongolië. Aan het einde van het gesprek draaide de stemming helemaal om en bedankten ze Corry voor haar werk dat zoveel kinderlevens had veranderd. Ze vroegen mij zelfs om een presentatie te geven voor de komende conferentie van alle organisaties die met kinderen werken.*

*Afgelopen maand heb ik dit gedaan en ik vertelde over ons beleid met jonge en ook oudere kinderen. Ik vertelde enkele levensverhalen van de kinderen en ook mijn eigen levensgeschiedenis. Ik was namelijk ook één van de kinderen van deze organisatie waarin ik nu als manager mag werken. Veel mensen waren hierdoor diep geraakt.*

*We kregen daarna meteen onze toestemming.*

*Mijn passie is om kinderen te helpen en om hun blijde gezichten te zien in het dagelijkse leven. Het leven wordt erg moeilijk en daarom hebben we bijna dagelijks telefoontjes met de vraag of we meer kinderen kunnen opvangen maar we moeten zeggen dat dit onmogelijk is want onze huizen zitten vol. Dat maakt me wel verdrietig want elk kind heeft recht op een goed leven”.*

Hongoroo

Wat is er weer veel gebeurd het afgelopen jaar. Moeilijke dingen maar ook veel zegeningen.

Het is mooi om te zien hoe kinderen zich o.a. door scholing kunnen ontwikkelen. Eén meisje is afgestudeerd voor sociaal werkster en twee jongens konden aan hun studie aan de universiteit beginnen. Eén studeert nu rechten en de ander leert voor grensbeveiliging (douane). Daarvoor moest hij deze zomer eerst een zware militaire training volbrengen en op de foto ziet u hem trots in zijn uniform.



Ook dit jaar kijkt iedereen weer uit naar de gezamenlijke viering van het kerstfeest waarop we er aan denken dat Jezus ook voor ons naar de aarde is gekomen. Dit jaar krijgt iedereen een boek als cadeau.

Het jaar is bijna voorbij. We willen er nog een keer op wijzen dat maar een derde van de kinderen een sponsor heeft. Misschien iets voor het nieuwe jaar om een kind financieel te adopteren of een sponsor van ons project te worden? Er is zoveel nood. Zoveel kinderen hebben een tehuis nodig maar we willen de kinderen waar we voor zorgen, een goede toekomst geven voor zover deze van ons afhankelijk zijn.

Hartelijk dank aan allen die ons zo trouw steunden en meeleeften.

We weten en zijn dankbaar dat God bij alles was en ook in het nieuwe jaar weer zal zijn.

*Gezegende feestdagen namens Asian Foundation!  
Hongoroo, Corry en het team.*