

Asian foundation

Inschrijving Kamer van Koophandel Tiel onder nr. 11044949

Rekeningnummer: Rabobank: **31.31.17.888**

Asian Foundation Correspondentieadres: **Leekeerd 2 2645 GB Delfgauw-NL** Telefoon: +31(0)15 2850375

Website: www.asianfoundation.nl

Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."

Mei, 2013

NIEUWSBRIEF

"Kom s.v.p. gauw terug want we missen je zo en we bidden elke dag voor je dat je beter zult worden en gauw terug naar je familie kunt komen, want wij zijn je familie en je kinderen. Maar wees niet bezorgd want het gaat heel goed met ons allemaal. We studeren goed en we leren veel in allerlei opzicht maar kom gauw terug, we houden van je".

Deze brief ontving ik vandaag en zo krijg ik meer mails. Dit is best moeilijk om te lezen want het liefst zou ik meteen naar "mijn kinderen" gaan. Het gaat gelukkig heel goed met me maar mijn gezondheid is nog niet stabiel. Er zijn nog teveel dagen dat ik moe en niet fit ben. Ik zou in mei gaan maar dit is toch te kort dag. Ik zal nog geduld moeten hebben. Toch ben ik heel dankbaar dat het allemaal goed gaat in Mongolië. We hebben email contact maar alles gaat gewoon door en onze werkers kunnen goed zelfstandig werken en weten van aanpakken.

Bouwen



Op het ogenblik is een Hollandse bouwkundige in Mongolië. Hij begeleidt het bouwen van ons nieuwe huis op het platte land. Geweldig dat hij dit doet en u ziet hier wat foto's van de opening van de bouw en het feestje dat daarop volgde. Ook regeringspersonen waren er bij aanwezig. Het is hier natuurlijk heel anders dan in de stad. Daar gaat veel ongemerkt voorbij maar hier weet iedereen alles, want er gebeurt niet zoveel.

Iedereen is heel blij dat we een huis gaan beginnen op het platte land, want er is geen enkele opvang voor kinderen in nood. Dit huis wordt gebouwd van de opbrengst van het TV programma "Nederland helpt" dat ons werk uitgezonden heeft. Ik wijs u er nog een keer op dat u die uitzendingen via onze website (nogmaals) kunt bekijken op www.asianfoundation.nl

We kunnen van dat geld ook nog flats voor tiener meisjes kopen in de stad.

Er is echter één grote moeilijkheid: We krijgen het geld voor de gebouwen maar geen geld voor het maandelijkse onderhoud van nieuwe kinderen. Ook is het erg moeilijk om nieuwe sponsors te krijgen in deze crisis tijd. Er gaan er eerder af dan dat er bij komen. Toch wil ik een suggestie geven: ik snap dat in deze tijd mensen zich niet vast willen leggen om maandelijks te sponsoren. Als u echter 5 euro zou willen sponsoren per maand en dat zouden tien mensen doen dan kunnen we weer één kind blij maken met een tehuis en 5 euro merk je niet zo. Wilt u daar nog eens over nadenken en overwegen of dit mogelijk is?

Als bijlage vindt u een formulier waarbij u ons toestemming geeft voor een automatische overschrijving mocht u er toe over willen gaan.

Fosterhomes

Het gaat goed met de kinderen. De berichten zijn over het algemeen positief. Ons jongste meisje (Boloroo) kreeg ineens last van erge huilbuien voordat ze ging slapen en ze kon niet zeggen waarom dat was. Haar verleden zal daar zeker mee te maken hebben. We hebben een psycholoog gevonden die haar en haar zusje (Urnaa) begeleidt en we hopen dat er dingen naar boven komen. Ze hebben zoveel meegemaakt toen ze op straat woonden.



Boloroo en Urnaa

Ook een meisje met een geestelijk handicap had weer problemen maar dat heeft ze elk voor- en najaar. Ze is dan heel druk en huilt soms uren. Gelukkig is dit weer afgezaakt en is ze weer normaal en vrolijk. Op school gaat het goed met hen en van de oudere meisjes op de universiteit kreeg ik te horen dat het met hun studie ook goed gaat. Eén meisje is klaar met haar rechten studie en ze is met bijna allemaal A's geslaagd. Om trots op te zijn. Zij kan heel goed Engels en misschien komt ze bij ons werken. Ze doet nu al veel voor ons en toen ik ziek werd heeft ze mij begeleid in het ziekenhuis en ging ze mee naar Hongkong.

Kamp

Iedereen is al bezig met de voorbereidingen voor het jaarlijkse kamp in juni. Het is een groot gebeuren waar jong en oud naar uitzien. We krijgen weer een team van 6 personen uit Engeland die gaan helpen met het kamp en veel activiteiten voor hun rekening nemen.

Zomer

De kinderen gaan weer 6 weken naar het platte land en we hebben een geweldige plaats voor hen gekregen. Een ouder nomaden echtpaar heeft wel een paar gers en ze hebben aangeboden dat onze kinderen daar naar toe mogen komen. Een prachtig plekje, dicht bij de rivier en bergen. Van alles om te beleven. De kinderen kijken daar ook naar uit en het is voor hen zo goed om eens helemaal weg te zijn uit de stad. Ze zien er dan ook veel gezonder uit als ze terugkomen. Drie maanden vakantie is wel erg lang om in een flatje in de stad te zitten. Onze oudere jongens en meisjes zullen in de vakantie weer een vakantie baantje gaan zoeken.



Help !!!!!

We kregen weer aanvragen voor een jongetje van 6 jaar en zijn zusje van 13 die bij een alcohol verslaafde opa en oma wonen en daar komen ook veel andere dronken mensen. Ze hebben het daar heel slecht en worden erg verwaarloosd en mishandeld. Ook heeft een ander jongetje van 9 een tehuis nodig omdat hij geen plaats heeft om te wonen. Zijn moeder leefde op straat en vorige week vonden ze haar dood. Er was niemand die voor een begrafenis zorgde dus doen wij dit maar. We proberen of we deze kinderen onderdak kunnen geven. Zo ziet u dat we heel erg nieuwe sponsors nodig hebben. In Nederland hebben we het moeilijk maar deze kinderen hebben het eenvoudigste nog niet namelijk een onderdak en eten.

Helpt u ons mee om geen "nee" tegen kinderen te hoeven zeggen die onze hulp nodig hebben én voor de nieuwe kinderen van ons huis op het platte land? Vult u dan het sponsorformulier op de website in.

Of wilt u een bijdrage geven voor bijv. het kamp, voor alle kinderen die geen sponsor hebben, dan zou dat natuurlijk ook heel goed van pas komen.

We zijn heel dankbaar dat God zo heeft voorzien in onze nood en dat Hij ook alles in Mongolië in Zijn handen heeft.

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid d.m.v. gebed en giften!

Een heel fijne vakantie toegewenst!

Namens Asian Foundation:

Corry Vreugdenhil