



Mei 2015

- *Ons nieuwe huis*
- *Dordjoo*
- *Scholing*
- *Noden en dank*



Ons nieuwe huis in Kharkhorin

Eindelijk is het dan zover! Na 1,5 jaar konden we het huis op het platteland in gebruik nemen voor opvang van kinderen en in juni hopen we het feestelijk te openen. Het huis is in 2013 gebouwd van het geld dat we van EO Metterdaad hebben gekregen. Lange tijd hebben we van de regering geen toestemming gekregen. De autoriteiten in Kharkhorin wilden graag dat we er een kindertehuis zouden vestigen, want er zijn veel kinderen die hulp nodig hebben en in de verste omstreken is daar geen organisatie die hulp kan geven. Na 1,5 jaar en wekelijkse bezoeken aan het kantoor van de inspectrice in de hoofdstad kregen we in april eindelijk de schriftelijke toestemming. Inmiddels zijn er 10 kinderen geplaatst. Meer kinderen kunnen we nu nog niet aannemen, want we hebben geen sponsors voor hen.

Op het platteland zie je niet veel kinderen op straat maar kinderen die geen ouders hebben komen vaak in een ander gezin terecht en daar worden ze werkelijk als slaven behandeld. Ze gaan niet naar school en worden vaak lichamelijk en seksueel misbruikt. Onze hulp is hard nodig!

Er zijn nog wat problemen in het nieuwe huis met het water en de verwarming en ook moet de zolder afgesloten worden, want nu verdwijnt al de warmte naar boven. Op het platteland is geen rioleringsysteem. We hebben een wel waar met een motor water uit gepompt wordt maar...waar moet het afvalwater blijven? Tot nu toe hadden we een septietank, alleen is die veel te klein en moeilijk om te laten legen en we mogen het vuile water niet in de grond laten lopen. Er is een organisatie die het water zuivert en daarna gaat het de grond in. We hebben dit systeem hard nodig want nu kunnen we de douches, toiletten, wasmachine enz. niet gebruiken. Om dit zuiveringssysteem aan te leggen moeten we 8500 euro betalen. We hebben ook een andere kachel nodig. De kosten met aanleg hiervoor bedragen 3000 euro. De afsluiting van de zolder zal 300 euro gaan kosten. Dat is geen overbodige luxe in een koud land als Mongolië, waar het in de winters vaak wel -40°C wordt.

Dorjoo is een van onze jongens. Hij is vanaf 2002 bij ons en hij is dit jaar klaar met zijn school. Hij zit op een school voor langzaam lerende kinderen, want Dorjoo heeft een geestelijke achterstand. Lezen en schrijven gaat helaas niet. Maar van jongs af aan, als hij in de zomer op het platteland is, loopt hij altijd achter de dieren aan en hij vindt het daar heerlijk! Daarom proberen we te regelen dat hij bij een Nomadenfamilie kan komen om herder te worden.

(Rechts: Dordjoo toen hij nog klein was)





Shinee is afgestudeerd!



Alle kinderen hebben nu regenlaarzen!

Scholing

Een van onze meiden, Shinee, is deze maand afgestudeerd aan de universiteit. We hopen dat ze een goede baan zal krijgen. En een van onze jongens gaat in september naar een beroepsopleiding. Moogi was heel veel jaren bij ons in een fosterhome en nu is hij de chauffeur van ons organisatiebusje. Hongoroo is ook bij ons opgegroeid en zij is nu onze manager op ons kantoor. Ook andere meiden hebben na hun school een baan gevonden en wonen op zichzelf. Dat is toch geweldig!!! En alle kinderen gaan naar school. De jongsten naar de kleuterschool, anderen naar de lagere school en de ouderen naar de universiteit of ze doen een beroepsopleiding. Dankzij uw steun hebben deze kinderen een toekomst! Zo hopen we nog veel meer kinderen te kunnen helpen door hen onderdak en scholing te geven.

Heb jij vragen over onze visie of over ons werk? Of wil je meer informatie over onze organisatie?

Kijk dan op

www.asianfoundation.nl

of neem contact met ons

op (zie onze

contactgegevens

hieronder).

We zijn ook te vinden op Facebook!

www.facebook.com/asianfoundationmongolie

Noden en dank

's Zomers gaan de kinderen naar kamp en naar het platteland. Een kerk in Rotterdam heeft een collecte aan regenlaarzen besteed en dat is erg fijn, want het kan heel hard regenen in de zomer in Mongolië. Dan staat alles onder water.

Bij een bruiloft kregen we ook een collecte, waarvan de opbrengst gebruikt kan worden voor buitenspeelgoed voor de kinderen van het nieuwe huis en voor medicijnen. Ook vele anderen hebben ons gesteund met hun giften. Sommigen geven specifiek voor scholing en anderen voor andere noden of steunen maandelijks een kind. Heel hartelijk dank hiervoor!

Zoals we al genoemd hebben komen er grote uitgaven aan, zoals voor de waterafvoer, een nieuwe kachel en een zolderdeur. Naast maandelijks sponsors voor de kinderen in het nieuwe huis is er ook van alles voor hen nodig, zoals schoolspullen, kleding en medische zorg. En natuurlijk hebben we weer ons jaarlijkse kamp waar de kinderen erg naar uitkijken, maar wat wel extra kosten met zich meebrengt, want we moeten een kampplaats huren.

Natuurlijk hebben we heel hard nieuwe sponsors nodig. Toch is het een wonder dat er altijd weer voorzien wordt in alles wat we nodig hebben. We zijn daarom heel dankbaar dat God het mogelijk maakt om alle kinderen te helpen. Natuurlijk is het weer een grote uitdaging nu we het nieuwe huis erbij hebben, maar op het platteland is het ook zo nodig om een schuilplaats te hebben voor kinderen in nood. **Helpt u mee?** In deze brief leest u enkele suggesties waaraan u mee kunt helpen.

Iedereen een hele fijne vakantie gewenst namens Asian Foundation!

Corry Vreugdenhil

Asian Foundation

Korhaanstraat 116a

3083 XW Rotterdam

Tel: +31(0)683976713

E-mail: info@asianfoundation.nl

Rabobank nr: NL76RABO0313117888 t.n.v.

Asian Foundation te Rotterdam