

Asian Foundation

Inschrijving Kamer van Koophandel Tiel onder nr. 11044949

Rekeningnummers: Post(giro)bank: **8209919** Rabobank: **31.31.17.888**

Asian Foundation Correspondentieadres: **Leekeerd 2 2645 GB Delfgauw-NL** Telefoon: +31(0)15 2850375

Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."

Mei 2009

NIEUWSBRIEF

Lieve mensen,

We hadden een fijne kerst en met een kleine honderd man hebben we dit gevierd. Dankzij de vele giften uit Holland kon iedereen warme kleding krijgen waar ze allemaal erg blij mee waren.



Eind februari was het Zagaan sar, het Mongoolse Nieuwjaar en dat is altijd een enorm feest wat een week duurt.



De koude winter is voorbij en nu is het ook in Mongolië lente, maar daar heeft iedereen een hekel aan. Het is dan erg droog en er is meestal wind. Daardoor grote stofwolken waardoor je erg vuil wordt en binnen alles onder een zwarte laag stof wordt bedekt.



Juni, juli en augustus is het vakantietijd en hebben de kinderen vrij van school. We kijken al weer uit naar het kamp dat we in juni gaan houden en daarna gaan de jongere kinderen voor 6 weken naar de "countryside". Dat is heerlijk voor ze en ze leren ook om mee te helpen met melken, schaapscheren, kaas maken etc.

Met de kinderen gaat het goed. Verschillende kinderen zullen hun school beëindigen en in september naar het voortgezet onderwijs gaan. Voor drie kinderen wordt dit een beroepsopleiding maar acht gaan er naar de universiteit. Het schoolgeld voor deze studenten is enorm verhoogd. De meeste universiteiten vragen al 1000 \$ per jaar. Ook een beroepsopleiding kost wel 500 \$. U ziet dat we dus een kleine 10.000 \$ extra nodig hebben voor het schoolgeld. Misschien een idee om het schoolgeld of een gedeelte daarvan voor een kind te sponsoren? Het is zo belangrijk om de kinderen een goede opleiding te geven want dan is de kans op een baan later veel groter.



De meisjes en jongens proberen wat bij te verdienen door middel van sloffen te maken. We hebben net een order van 200 ontvangen dus hebben ze weer wat te doen. Ook proberen ze in de zomervakantie een vakantiebaantje te krijgen. Zo kunnen ze hun eigen boekengeld verdienen.



Al een paar jaar zorgen we voor Zolzaja. Ze moest het staatshuis verlaten omdat ze 16 jaar werd en ze had geen onderkomen. Haar moeder zat in de gevangenis wegens diefstal en verder had ze niemand. Zodoende kwam ze bij onze meisjes wonen. Afgelopen zomer kwam haar moeder uit de gevangenis en ook zij had geen plaats waar ze naar toe kon gaan. Ze was daar christen geworden en wilde een nieuw leven beginnen. We hebben moeder en dochter een ger op onze haschaa gegeven en ze waren heel blij dat ze bij elkaar konden wonen. Moeder kreeg een baan, maar al gauw werd ze ernstig ziek: hartproblemen en kanker die al uitgezaaid bleek. Wij hebben haar financieel geholpen zodat ze in het ziekenhuis behandeld kon worden. Ze is op het ogenblik erg zwak.

Zoals u weet zijn we al een tijd aan het sparen om nog een huis aan te schaffen zodat we nog meer kinderen een tehuis kunnen geven. Dit huis hier op de foto konden we kopen en het zou voor ons erg ideaal zijn want het is wat groter waardoor we meer voldoen aan de eisen die de overheid is gaan stellen en er kunnen ook wat meer kinderen in. Ons spaargeld is nu echter nog niet toerijkend maar we hopen toch dat we over niet al te lange tijd dit of een ander huis kunnen kopen.



Zoals in onze laatste nieuwsbrief vermeld werd hebben we afgelopen jaar verschillende nieuwe kinderen gekregen. Het gaat heel goed met ze!!! Het is zo'n voorrecht om te zien hoe ze van bange, argwanende kinderen blij en onbezorgd worden.



Hier ziet u Zaja. Met grote bange ogen keek ze ons aan toen we haar uit het staats weeshuis ophaalden. Ze woonde eerst op straat met haar moeder, een alcoholist, die inmiddels overleden is. Ze kwam bij haar oma maar die wilde haar niet meer hebben en bracht haar naar een weeshuis. Daarna werd ze geadopteerd. Ook deze mensen wilden haar niet meer en ze kwam weer in het staatshuis terecht. Ze was eerst erg argwanend tegenover volwassenen want ook in dat staatshuis heeft ze van de leiding veel te verduren gehad. Op de foto kunt u zien zoals ze nu is geworden, vrolijk en blij! Het is zo'n lief en makkelijk kind. We zijn allemaal heel erg blij met dit meisje en ook onze grote kinderen zijn dol op haar.



Op onderstaande foto's ziet u enkele van onze nieuwe kinderen die nog geen sponsor hebben. U kunt een kind financieel adopteren. Als u een vast maandelijks door uzelf te bepalen bedrag geeft voor algemene doeleinden dan komt dat ook ten goede aan een kind dat nog geen sponsor heeft. Ook veel kinderen van onze gezinnen worden nog niet gesponsord.

Het zou zo fijn zijn als we voor alle kinderen mensen hebben die hen financieel willen adopteren.



Nog een blij nieuwtje:

Sylvia en Aphrezzo komen deze zomer ons team in Mongolië versterken. Sylvia is een Hollandse vrouw, die door een organisatie naar Mongolië was uitgezonden. Ze moest naar een taalschool om Mongools te leren en daar ontmoette ze Aphrezzo die vanuit India uitgezonden was. Ze zijn inmiddels getrouwd en zijn erg enthousiast om bij ons te gaan beginnen.

Zoals u hebt kunnen lezen maken we blijde dingen mee maar hebben we ook onze zorgen. Toch weten we, dat God niet zal verlaten wat Zijn hand begon!

We zijn dankbaar dat u met ons meeleeft door middel van gebed en financiële ondersteuning.

Namens
Asian Foundation,
Corry Vreugdenhil.

Ons adres in Mongolië is:
M.C.F. Postbox 337
Ulaanbaatar 49
Mongolia.