

*Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."*

### Een mooie zomer vol activiteiten

In juni kregen we bezoek van EO Metterdaad om te zien hoe het gaat met ons kindertehuis op het platteland dat door de EO is gefinancierd. Diegene was erg onder de indruk van onze projecten en het resultaat is dat we ook geld krijgen om in de stad een appartement te kopen voor ons tienermeisjesproject voor begeleid wonen. Ook kwamen Okke en Elke Husing van Asian Foundation ons bezoeken. Hun ervaringen vertellen ze zelf in de bijlage van deze nieuwsbrief.

Eind juni gingen de kinderen naar het platteland. Ze hebben ervan genoten om zoveel buiten te zijn. Dit is ook erg goed geweest voor de slechte botten van veel kinderen. En half augustus hadden we ons jaarlijkse kamp. Een week van kameraadschap, sport en spel, bijbelactiviteiten, zingen, noem maar op. Een team uit Engeland kwam ons hier weer bij helpen. Daar zijn we heel blij mee! Voor de kinderen is het kamp ook zo bijzonder omdat ze dan veel extra aandacht krijgen.



*Foto's kampweek: groepsfoto, sport en spel & het Engelse team dat ons heeft geholpen.*



In september gingen de kinderen weer naar school. Sommigen voor het eerst en anderen weer naar een hogere klas. In Mongolië dragen de kinderen een uniform naar school. Ook als ze nog jong zijn. (zie foto links)

### December 2016

- Een mooie zomer vol activiteiten
- Winterweer
- Nieuwe kinderen erbij
- Kerstfeest
- Noden en dank

### Winterweer

De winter begon weer vroeg in Mongolië. Er is al veel sneeuw gevallen en de temperaturen zijn flink gedaald. In de winter kunnen de temperaturen al gauw -30 °C en soms zelfs -40 °C worden. Voor arme mensen is de winter dan ook erg moeilijk, want kolen en hout kosten veel geld. Voor zwervers is de kou helemaal een groot probleem. Veel van onze kinderen hebben vroeger ook op straat gezworven en dan zijn we blij dat we hen hier nu van kunnen behoeven. We hebben 's winters alleen wel extra kosten. We hebben 2 huizen zonder CV die dus met kolen moeten worden verwarmd. De kolenprijs stijgt ieder jaar en dit is altijd een grote extra kostenpost. Ook hebben sommige kinderen nieuwe winterjassen nodig.

*Foto: een blik in de arme buitenwijken van Mongolië in de winter.*



## Nieuwe kinderen erbij

We hebben net 4 nieuwe kinderen erbij gekregen en omdat deze kinderen bijna geen kleding hebben moet al het nodige voor hen worden aangeschaft. Ook krijgen ze eerst een gezondheidscheck en medicatie. Vooral de tandarts is een dure aangelegenheid. Nieuwe kinderen zijn nog nooit naar een tandarts geweest en daarom is er zagezegd vaak veel "achterstallig onderhoud".

Maar natuurlijk zijn we altijd heel blij met nieuwe kinderen. Blij dat ze een kans krijgen op een beter leven en een betere toekomst. Voor deze kinderen is het alsof ze dromen als ze bij ons komen. Er is veiligheid, warmte, kleding en altijd te eten. Sommige kinderen zouden, doordat ze vroeger honger hebben gekend, wel kunnen blijven eten als ze niet gestopt zouden worden.



Foto: een paar kinderen hebben een warme, gebreide trui uit Nederland gekregen.



Foto links: Boldoo is onlangs getrouwd! Hij was vroeger een van onze kinderen en nu is hij al een volwassen man. Geweldig om te zien hoe hij zijn leven verder gaat.

## Kerstfeest

Iedereen kijkt alweer uit naar het Kerstfeest. Naast de kampweek is ook dit een hoogtepunt van het jaar voor de kinderen. De kinderen van elke fosterhome voeren dan een stukje op en het is bijzonder om te zien hoe creatief ze zijn.

Aan het einde van het feest krijgt iedereen een cadeau. Altijd iets van kleding en een zak met wat snoepgoed of vers fruit. De jongere kinderen krijgen ook een kleinigheid van speelgoed erbij. Verder komen er nog een paar arme families en zij krijgen dekens cadeau.

## Noden en dank

We hebben een heel gezegend jaar gehad. Wat zijn we dankbaar voor alle mensen die ons zo trouw steunen! Er is zelfs een benefiet diner georganiseerd, waarvan de helft van de opbrengst voor ons werk bestemd was en zo zijn er meer activiteiten geweest om geld in te zamelen voor onze kinderen. Dat is in 1 woord: geweldig!

Wij danken God in het bijzonder voor alle zegeningen van het afgelopen jaar! De tekst bovenaan deze brief is de grote waarheid.

Als u overweegt om een kerstgift te geven dan zijn hier enkele ideeën. Ons nieuwe appartement moet straks ingericht gaan worden. We hebben hiervoor een groot gedeelte nog niet bij elkaar en zoals u begrijpt gaat dit veel kosten. Daarnaast komt het kerstfeest er al bijna aan, waarvoor we ook extra inkomsten nodig hebben.

Zoals u in deze nieuwsbrief heeft gelezen zijn er verder ook altijd ontwikkelingen die extra kosten met zich meebrengen, zoals de koude winters en de komst van nieuwe kinderen die we door de groei van onze organisatie kunnen opvangen. Wij zijn u dan ook erg dankbaar voor uw steun, ook in het komende jaar.

*Een ieder gezegende feestdagen toegewenst!  
We kijken vol vertrouwen uit naar 2017!*

*Namens Asian Foundation,  
Corry Vreugdenhil*

**Asian Foundation**  
Favrestraat 275  
3066 EG Rotterdam  
Tel: +31(0)620984928  
E-mail: [info@asianfoundation.nl](mailto:info@asianfoundation.nl)

**Rabobank nr: NL76RABO0313117888 t.n.v.**  
**Asian Foundation te Rotterdam**

**We zijn ook te vinden op Facebook:**  
[www.facebook.com/  
asianfoundationmongolie](http://www.facebook.com/asianfoundationmongolie)