

Asian Foundation

Inschrijving Kamer van Koophandel Tiel onder nr. 11044949

Rekeningnummer: Rabobank: **31.31.17.888**

Asian Foundation Correspondentieadres: **Leekeerd 2 2645 GB Delfgauw-NL** Telefoon: +31(0)15 2850375

Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."

November, 2013

NIEUWSBRIEF

Beste lezers,

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het was een jaar waarin veel is gebeurd en waarin we in dankbaarheid op terug mogen zien. Ook al kon ik om gezondheidsredenen nog niet teruggaan naar Mongolië, toch gaat het werk gewoon door zoals u kunt lezen. Onze werkers kunnen goed zelfstandig werken.

Nieuw opvanghuis:

Zo werd er in het voorjaar een begin gemaakt met de bouw van ons nieuwe opvanghuis op het platte land. Dit project is gesponsord door EO Metterdaad n.a.v. drie TV uitzendingen over ons werk, te bekijken op www.asianfoundation.nl. Hierbij kregen wij de medewerking van architect A. Vreugdenhil die het ontwerp leverde en van de heer D. van de Velde die de bouw in Mongolië heeft begeleid. Dit leidde tot een fantastisch resultaat. In november is het huis opgeleverd en ingericht, dus nog vóór de winter klaar voor gebruik. Er zijn al kinderen geselecteerd die in aanmerking komen voor opvang en ook de leiding is er klaar voor. Het wachten is nu nog op de officiële toestemming van allerlei instanties.

Er is een bijzonder contact met een Mongools echtpaar dat bezig is met een landbouwproject onder de nomaden bevolking. Zij zullen ook starten met het aanleggen van een moestuin, samen met de kinderen van ons nieuwe huis. We zijn dankbaar dat we kinderen die nooit een thuis en liefde hebben gekend in ons huis een veilig plekje en liefdevolle zorg mogen geven.

Wilt u deze kinderen helpen door hen maandelijks te sponsoren? Ook hebben de kinderen kleding en schoolspullen nodig, ter waarde van €150 per kind. De EO betaalt alleen het gebouw maar niet de maandelijks kosten voor de kinderen.



Zomerkamp:

We kunnen ook terug kijken op een geweldige zomer. Onze kinderen logeerden 6 weken op het platte land en genoten volop van het buitenleven, ver van de smog en de drukte van de stad. Natuurlijk was er ook ons zomerkamp. Speciaal hiervoor kwam er een team vanuit Engeland dat veel activiteiten op zich nam waarbij de kinderen veel leerden en veel plezier hadden. Het is zo prachtig om te zien dat deze "verloren" kinderen opbloeien doordat ze zich geliefd en veilig weten. Er wordt heel veel gezongen en gedanst met elkaar.

Door uw hulp is dit mogelijk.

We zijn heel blij met alle creatieve activiteiten die veel mensen ondernamen om ons financieel bij te staan. Zo was er:

1. Een groep van enthousiaste vrouwen die een feest met een veiling hebben georganiseerd.
2. Een kraamfeest waarbij geen cadeautjes maar geld werd gevraagd.
3. Verjaardag geld wat werd gedoneerd.
4. Een expeditie team dat met de auto naar Mongolië kwam met sponsorgeld voor ons project.
5. Iemand die kaarten en cadeautjes maakt en verkoopt.
6. De verkoop van Mongoolse armbandjes.
7. Kinderen van een zondagschool die voor onze kinderen spaarden.
8. Bedrijven en organisaties die ons sponsorden, enz.

Fantastisch om te zien dat u zich inzet voor onze kinderen!

Verhaal van twee van onze nieuwe kinderen:



Amraa:

"Ik ben afgelopen zomer in deze organisatie gekomen. Ik woonde eerst op straat: in de ondergrondse tunnels waar de warm water buizen door lopen. Later kwam ik in grote weeshuizen waar ik erg geplaagd en geslagen werd. In dit huis waar ik nu woon, voel ik mij voor het eerst van mijn leven geliefd en veilig. Dit is mijn familie en ik wil hier nooit meer weg".



Haliuanaa:

"Ik heb geen ouders en ik woonde bij mijn tante. Ik werd daar erg mishandeld, moest alleen maar werken en mocht niet naar school. Nu woon ik met een echte familie in een huis met een leidster en andere meisjes. Nu wordt er van me gehouden. Ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld. Ik heb eten en kleding en ga naar school. Vroeger droomde ik over zo'n huis en nu is het werkelijkheid".

Financiën:

Toch zijn er ook punten van zorg. De inflatie in Mongolië stijgt bijna per dag en dat betekent dat de prijzen voor voedsel, kleding en stookkosten omhoog schieten. We hebben al veel bezuinigingen doorgevoerd, maar ook hiermee blijft de financiële toestand zorgelijk.

Kunt u ons helpen en kent u mensen die mee willen doen en een kind willen sponsoren? Het is zo de moeite waard!



Een paar van de nieuwe kinderen voor ons huis op het platte land.

Kerstfeest:

En nu staat het kerstfeest weer voor de deur. Voor alle kinderen en mensen binnen de organisatie is dit één van de hoogtepunten van het jaar. Samen kerstfeest vieren en weten dat God ook voor hen naar de aarde is gekomen en van hen houdt.

Alle kinderen krijgen kleding en een zak met lekkers. De arme families krijgen dekens. Voor elk kind zal dit €50 bedragen.

We ervaren dat God ons in het afgelopen jaar gezegend heeft. Heel dankbaar zijn we voor de trouwe en goede leiding op ons kantoor en in de fosterhomes. Zij doen hun werk met veel liefde voor de kinderen.

Ook namens hen en het bestuur van Asian Foundation danken wij u voor uw steun en vertrouwen en wensen u gezegende feestdagen toe.

Corry Vreugdenhil