

Nieuwsbrief

Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, vergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."

De verwaarloosde kinderen die u hier op de foto ziet, vonden we bij een arme familie in een haveloze ger (tent). Hun moeder zorgt niet voor hen, omdat zij grotendeels op straat leeft. Wij zouden hen graag op willen nemen in onze fosterhomes, maar de moeder weigert tot nu toe om daar toestemming voor te geven.

Dit zijn twee van de vier kinderen die hier wonen. We zullen hen zeker in de gaten houden. Als we nu naar deze kinderen kijken dan kunnen we ons niet meer voorstellen dat al onze kinderen er ook vrijwel zo uitzagen toen ze bij ons kwamen: Verwaarloosd, mishandeld, hongerig en zonder liefde. Maar nu gezonde, vrolijke kinderen. Nu aandacht, zorg, een gezinsleven en scholing.



Juni 2017

- *Mongools nieuwjaar*
- *Een nieuw appartement*
- *Drukke voor de zomer*
- *Bezoek uit Holland*
- *Noden en dank*



Mongools nieuwjaar

In Februari werd het Mongoolse Nieuwjaar (Zagaan sar: witte maan) weer uitvoerig gevierd. Alle mensen bezoeken dan familieleden en vrienden en dragen daarbij de traditionele kleding. Er is veel eten en drinken en iedereen geeft elkaar cadeautjes. Op een van deze dagen kwamen alle kinderen van groot tot klein en jongens en meisjes die vroeger bij ons waren, op bezoek in mijn huis. Dat is altijd weer een groot feest voor iedereen.



Drukke voor de zomer

Mei en juni zijn drukke maanden voor de kinderen, want dan zijn er veel examens voor jong en oud vlak voor de vakantie. Daarvoor moet er veel huiswerk gemaakt worden. Twee van onze studenten van de universiteit studeren nu af en er komen in september ook weer drie studenten bij.

In de zomervakantie gaan de jonge kinderen 5 weken naar het platteland en de oudere kinderen zoeken een vakantiebaantje. Dan is er in augustus ons jaarlijkse kamp. Iedereen kijkt daar naar uit, want dat is feest voor allemaal.



Een nieuw appartement

In 2012-2013 is er een actie geweest van EO Metterdaad voor ons project. De uitzendingen kunt u nog op onze website vinden. We hebben toen geld gekregen om een huis op het platteland te bouwen voor opvang van dakloze kinderen in die regio. Dit is in 2013 gerealiseerd.

Dit voorjaar kregen we het resterende bedrag om daarmee een huis in de hoofdstad mee te kopen. We hebben een prachtig ruim appartement kunnen vinden, waarin we met enkele aanpassingen ook ons kantoor konden huisvesten. De oudere meisjes uit het project 'begeleid wonen' kunnen nu in een flat wonen.

Er moest aan de flat wel aardig wat verbouwd worden maar op 22 april 2017 konden we de opening met alle kinderen en werkers feestelijk vieren. (zie foto hieronder)



Bezoek uit Holland

“In februari zijn wij een maand in Mongolië geweest om hulp te bieden bij de verbouwing en inrichting van het nieuwe appartement. Dat is een echte uitdaging in Mongolië. Vooral omdat daar geen grote winkels zijn waar je alle benodigdheden voor de verbouwing kunt kopen. We zijn bijna iedere dag op pad geweest om materialen uit te zoeken in heel veel verschillende winkeltjes. Het gebeurde vaak dat we de producten die we zochten daar niet konden vinden en dan begon de zoektocht weer helemaal opnieuw, dwars door ook nog het chaotische, drukke verkeer met winterse kou en gladheid.

Maar... het resultaat is fantastisch geworden! Natuurlijk bezochten we ook de kinderen in de fosterhomes. We zijn erg blij en dankbaar als we zien hoe goed de samengestelde gezinnen van de stichting functioneren. We hebben dan ook veel respect voor de leidsters die dit werk iedere dag met zoveel inzet en liefde doen. “

van Elke Huising en Nelly van de Merwe

Noden en dank

Naast de zorg voor de kinderen hebben we ook de zorg voor de huizen waar zij in wonen. Er zijn enkele huizen die dringend groot onderhoud nodig hebben en dat brengt veel extra kosten met zich mee. Graag vragen wij uw steun hiervoor!

We zijn dankbaar voor een prachtige nieuwe flat, een nieuw kantoor, gezonde kinderen en scholing voor alle kinderen van kleuterschool tot universiteit. We danken God dat Hij altijd weer in het nodige voorziet en we willen u ook hartelijk bedanken voor uw gebeden en uw steun.

Wij wensen u een fijne zomer toe!
Namens Asian foundation, Corry Vreugdenhil



Asian Foundation
Favrestraat 275
3066 EG Rotterdam
Tel: +31(0)620984928
E-mail: info@asianfoundation.nl

Rabobank nr: NL76RABO0313117888
t.n.v. Asian Foundation te Rotterdam



We zijn ook te vinden op Facebook:
[www.facebook.com/
asianfoundationmongolie](http://www.facebook.com/asianfoundationmongolie)