

# Asian foundation

Inschrijving Kamer van Koophandel Tiel onder nr. 11044949

Rekeningnummers: Post(giro)bank: **8209919** Rabobank: **31.31.17.888**

Asian Foundation Correspondentieadres: **Leekeerd 2 2645 GB Delfgauw-NL** Telefoon: +31(0)15 2850375

Filippenzen 4 : 6 *"Wees in geen ding bezorgd."*

## NIEUWSBRIEF

juni 2008

Deze keer informeren we U vanuit een ander gezichtspunt.

Twee leden van het bestuur, Connie en Ank zijn bij Corry in Mongolië op bezoek geweest. We zijn erg onder de indruk geraakt van het werk dat Corry daar voor de kinderen verricht. Gewoonlijk gaan de kinderen naar school maar sinds enkele weken heerst er mond en klauw zeer, een virus infectie die wij alleen kennen bij dieren. Ongeveer 1000 kinderen waren al ziek in Mongolië. Daarom waren alle scholen gesloten en moesten de kinderen binnen blijven, gelukkig zijn onze kinderen nog niet ziek. We hebben de kinderen dus in hun thuissituatie leren kennen en hebben veel spelletjes met ze gedaan en ook met hun getegen.



Het avondeten bestond uit noedelsoep met weinig inhoud en als toetje kregen de kinderen half melk met water. Vlees, melk en groente zijn eigenlijk onbetaalbaar geworden voor iedereen in Mongolië dus ook voor onze kinderen, hetgeen heel moeilijk is want ze hebben al zo'n groei achterstand uit het verleden. Vanuit onze overvloed in Nederland was dit schokkend om mee te maken. Het was wel leuk om mee te maken dat de kinderen in de fosterhomes zo goed als een gezin met elkaar omgingen en dat het zo gezellig bij hen was.



Op de haschaa's hebben we ook veel tijd doorgebracht om de mensen te leren kennen. Het is goed om te zien dat moeders met kinderen en oudere meisjes die anders op straat zouden leven nu een beschermde plaats (ger) hebben om te wonen, naar school te gaan en te werken. Het schoolgeld en het voedsel worden door onze stichting betaald en ook voor hen is het nu moeilijk om rond te komen. Op de linker foto staat één van de families. De moeder is bijna blind en het linker meisje heeft geamputeerde tenen nadat op straat haar voeten bevroren waren. Op de rechter foto staat een opa met drie kleinkinderen. De twee meisjes leefden eerst op straat en het jongetje is doof. Opa is 78 jaar en nu leven ze als een gelukkig gezin in een ger bij ons op de haschaa.



Ook bij de werknemers hebben we de nodige zorgen gezien. Ze hebben de laatste avond met ons gesproken en verteld dat ze van hun salaris hun kinderen niet genoeg te eten kunnen geven en het schoolgeld niet meer kunnen betalen. De man van Jachaa (boekhoudster) heeft een ernstig ongeluk gehad, hij ligt thuis in het gips en kan dus ook niet werken. We hebben beloofd al deze zorgen met u te delen. De computer van het kantoor heeft het ook begeven. Toen wij er waren kwam er bijna dagelijks iemand voor de reparatie maar zonder succes!

We hebben de mooie bedden gezien waar we u de vorige keer over schreven en die we dankzij een gift konden kopen. De kinderen zijn er trots op. Wij zijn ook heel dankbaar voor al het werk dat mede dank zij u allen in Mongolië gebeurt. Er zijn vele directe noden waar we mee geconfronteerd werden en wij hopen dat u daarop wilt reageren en ons wilt helpen om de kinderen in Mongolië een zo goed mogelijk thuis te geven.



Toen we weer thuis waren hoorden we van Corry dat er een nieuw meisje (Arunzaja) bij gekomen is, waar de kinderen erg blij mee zijn. De pas gekregen barbie's werden meteen met haar gedeeld.

Op de rechter foto: een zangoptreden van de kinderen, in traditionele klederdracht.



De tekst uit Filippenzen die bovenaan de nieuwsbrief staat blijft voor Corry in alle moeilijkheden haar houvast.

Namens Asian Foundation,  
Ank Verboom en Connie Pot



Met de trein van Peking naar Ulaanbaatar. Het was een hele reis!