

# Asian Foundation

Inschrijving Kamer van Koophandel Tiel onder nr. 11044949

Rekeningnummer: Rabobank: 31.31.17.888

Asian Foundation Correspondentieadres: Leekeerd 2 2645 GB Delfgauw-NL Telefoon: +31(0)15 2850375

Mei 2011

*Ps.127: "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."*

## NIEUWSBRIEF

Beste lezers,

Het is weer lente met al zijn zandstormen en wisselvalligheid. De ene dag 20 graden en de andere dag sneeuw, maar gelukkig is het bijna zomer en dan is de temperatuur meestal lekker.

De kinderen krijgen allemaal per 1 juni drie maanden vakantie. 18 juni hebben we een week kamp met ons allen en per 1 juli gaan ze 6 weken naar het platte land. We kennen een Nederlandse boer die met een Mongoolse vrouw is getrouwd en als een nomade leeft. Onze kinderen mogen daar in enkele gers 6 weken verblijven. Ze kunnen helpen de dieren te verzorgen en ze kunnen er heerlijk zwemmen en wandelen. Het is een paradijs voor hen. De studenten moeten nog enkele tentamens doen in de vakantie en zoeken dan een vakantiebaantje.



*kamp*

Het gaat goed met de kinderen. Sommigen doen het goed op school en anderen hebben meer moeite en moeten bijles hebben. We proberen ze zoveel mogelijk te laten leren. Ook zitten de meeste kinderen op een cursus zodat hun talenten ontwikkeld kunnen worden. Sommigen zitten op schilderles, op Mongoolse volksdansles, worstelen, Engels of op zwemles.

## Dorjoo



Dorjoo is een jongen die al van 2003 bij ons in fosterhome 2 is. Voordat hij bij ons kwam zat hij de hele dag vastgebonden aan een touw terwijl zijn moeder op straat bivakkeerde. Hij had nauwelijks kleren aan en hij zat in zijn eigen vuil. Hij zag er uit als een jongetje van anderhalf maar hij moet al wel drie geweest zijn. Hij is nu onze grote clown. Nadat hij bij ons was gekomen heeft moeder nog twee kinderen van verschillende mannen gekregen. Ze geeft niet om de kinderen maar houdt van de kinderbijslag die ze krijgt. Ze is geestelijk gehandicapt.

Deze twee kinderen, een jongen van 5 jaar en een meisje van 9 jaar, hebben heel veel meegemaakt. Ze zwierven samen altijd op straat en verzamelden lege plastic flessen om toch nog wat geld te hebben voor eten.

Dorjoo wist dat hij een broertje en zusje had en steeds vroeg hij of we hen ook konden opvangen. Moeder hield teveel van de kinderbijslag en daarom kregen we hen niet ook al liet ze hen altijd alleen.

Ze is nu ernstig ziek en zodoende mochten we deze kinderen hebben. Dorjoo had al jaren gebeden voor zijn broertje en zusje. Hij is nu zo blij. Hij kan zijn geluk niet op.

Het is heerlijk om deze kinderen te zien in schone kleren, lekker gewassen en met voldoende eten. Toen ze kwamen gaf ik het jongetje een autootje en het meisje een Barbie. Het meisje zat er mee in haar handen en keek alleen maar. Ze had nog nooit zoiets moois gekregen. Na de zomervakantie zullen ze naar school gaan.





In fosterhome 1 konden we ook nog een meisje plaatsen. Het is een meisje van 7 jaar dat bij oma woonde omdat de ouders alcoholisten zijn en op straat wonen. Oma is echter ook alcoholist en nadat haar ger was afgebrand wilde ze dit meisje niet meer. Misbruikt en mishandeld is ze in haar korte leventje. Oma had haar bij de politie afgegeven en daar konden wij haar ophalen. Ze is zo blij met haar nieuwe leven.

Toen een jongetje in het huis uit boosheid zei dat hij weg wilde lopen, zei ze dat hij dat niet moest doen want dat het hier zo goed was en dat iedereen zo lief voor hen was. Dat jongetje meende het niet maar zei het uit boosheid. Urna (het meisje) was helemaal ongerust en dacht dat hij het meende. De andere kinderen hebben haar meteen geaccepteerd en zijn heel lief voor haar.

Het is heerlijk om deze kinderen te zien veranderen.

Het is ook zo fijn om te zien hoe de andere kinderen al veranderd zijn en hoe hecht ze als "familie" zijn geworden.

### **De tieners**

In het nieuwe meisjeshuis hebben we drie nieuwe meisjes gekregen. Deze meiden kwamen uit een staats weeshuis. Als ze daar klaar zijn met school moeten ze weg en ze zouden op straat gekomen zijn als wij ze niet op hadden gevangen. Ze gaan nu naar de universiteit.

Twee andere meisjes zijn klaar met hun vakopleiding en hebben nu een baantje. Zij wonen in ons oude meisjeshuis want het zijn meisjes die niet echt helemaal alleen kunnen wonen omdat ze wat achter zijn. Ze moeten wel voor zichzelf zorgen maar ze mogen voorlopig bij ons blijven wonen.



Natuurlijk zijn er ook verdrietige dingen gebeurd. Twee jongens, die studeerden, hebben ons verlaten. Eén is naar Turkije gegaan om te werken. Gelukkig wil hij weer terugkomen. De andere is van school gegaan en verliet onze organisatie. Hij heeft nu wel gezien dat zijn tegenwoordige leventje ook niet alles is, maar hij moest dat eerst aan den lijve ondervinden. We hebben nog wel contact met hem.

We zijn heel dankbaar dat we voor zoveel kinderen mogen zorgen en we hopen dat er nog meer bijkomen. Hierbij rekenen we weer op jullie gebed en hulp!

We wensen u allen een fijne vakantie toe!  
Namens Asian Foundation,  
Corry Vreugdenhil

### *enkele vakantiefoto's*

