

Asian foundation

Inschrijving Kamer van Koophandel Tiel onder nr. 11044949

Rekeningnummers: Post(giro)bank: **8209919** Rabobank: **31.31.17.888**

Asian Foundation Correspondentieadres: **Leekeerd 2 2645 GB Delfgauw-NL** Telefoon: +31(0)15 2850375

Ps. 127:1 "Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen de bouwlieden daaraan..."

mei 2006

NIEUWSBRIEF

Dit leerjaar zit er al bijna weer op. In juni beginnen de vakanties bij veel scholen. Er zijn kinderen die hun school doorlopen hebben en zij zullen in september naar een andere school gaan.

We zijn druk aan het kijken wat voor elk kind het beste is.

De fosterhomes

In fosterhome 1 zal Tuvshinbayar, de oudste jongen, na de vakantie naar een technisch college gaan. Dit duurt twee jaar, daarna kan hij naar de technische universiteit. Otgonjargal, het oudste meisje gaat naar een school waar ze een beroep kan leren want zij heeft geen studiehoofd. Waarschijnlijk gaat ze naaien leren. Jerry was op de kleuterschool en zij gaat nu naar de vervolgschool waar ze echt gaat leren en dat vindt ze geweldig. De rest van de kinderen daar gaat gewoon door naar het volgende schooljaar.

Fosterhome 2



Zoko (10 jaar) is vorig jaar bij ons gekomen. Hij was nog nooit op school geweest. De lerares wil hem naar een school voor langzaam lerende kinderen laten gaan, maar na overleg hebben we besloten dat hij bijles gaat krijgen en zodoende op de "gewone" school kan blijven.

Dorjoo is op de kleuterschool en hoewel hij erg vooruit gaat kan hij dit jaar nog niet naar het vervolgonderwijs maar hij blijft nog een jaar op de kleuterschool. Daar heeft hij het goed naar zijn zin.

Zoko

Met alle kinderen gaat het heel goed. Het is zo leuk dat de kinderen van beide huizen zo goed met elkaar op kunnen schieten. Ze spelen veel met elkaar en de oudste jongens spelen samen basketbal.

We hebben ook kinderen op cursussen geplaatst. Enkele kinderen zitten op een handenarbeid, computer en zang cursus. Twee jongens zitten op een voetbalclub en gitaarles.

In september starten weer de nieuwe cursussen en we gaan dan kijken of andere kinderen ook ergens naar toe kunnen gaan.



Jerry en Dorjoo



K'nex uit Holland

Haschaa

Op de haschaa bij de meisjes is het een drukte van belang want er wordt een huis gebouwd. Zoals we in een vorige nieuwsbrief vermeld hebben waren we verplicht om dit te doen omdat de overheid geen gers meer toelateerde.

De gers moesten verplaatst worden en die staan nu op onze moestuin, dus dit jaar geen groente. We zijn nu met het eerste dubbele huis begonnen te bouwen en we kijken later of er een tweede nodig is. Het zijn eigenlijk twee huisjes onder één dak. In het ene huisje komen 5 meisjes en in het andere 4 meisjes met de leiding.



Op het ogenblik hebben we 11 meisjes waarvan er twee zelfstandig in een ger van ons wonen.

De twee meisjes hebben nu een baan en ze wonen op de haschaa maar ze moeten nu in hun eigen onderhoud voorzien. We proberen ze op deze manier zelfstandig te maken. Ze moeten zich nog wel aan de haschaa regels houden maar verder wonen ze zelfstandig en moeten voor zichzelf zorgen.

Verder hebben we een paar meisjes met hun familie herenigd en we betalen nu hun schoolgeld.

Deze zomer komen er waarschijnlijk nog twee meisjes klaar met hun studie en als we een baantje voor hen gevonden hebben dan kunnen ze bij die andere twee meisjes in de ger gaan wonen. Ze kunnen dan sparen zodat ze later zelf een ger kunnen kopen.

In de volgende nieuwsbrief hopen we een foto van het nieuwe huis te kunnen plaatsen.

We hadden heel graag een douche in het huis gebouwd maar dit was te duur. Als we hiervoor een sponsor krijgen dan kunnen we die later alsnog er aan bouwen.

Op de haschaa is geen stromend water maar er zijn mogelijkheden om een douche te verwezenlijken.

Families

We hebben nu vijf families die we ondersteunen en bij enkele betalen we alleen de schoolkosten voor de kinderen.

Kamp

Deze zomer hopen we de eerste 3 weken van juli met alle kinderen op kamp te gaan naar het platte land. Eén week wordt er een echt kamp gehouden waar we de hele dag activiteiten hebben. We krijgen dan een team van 5 personen uit Engeland dat mee gaat helpen. U begrijpt dat dit een feest wordt met heel veel plezier waar iedereen naar uitkijkt.

U bent nu weer een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen van de kinderen.

Alle sponsors weer hartelijk dank voor uw gebed en uw goede gaven.

We zijn God dankbaar dat Hij het mogelijk gemaakt heeft om dit werk te kunnen doen. Het is een zegen om de kinderen te zien opgroeien als gelukkige kinderen.

U allen een fijne vakantie toegewenst namens Asian Foundation!

Corry Vreugdenhil.